

Han fortsätter leta efter "Arn"

Vem var Arn i verkligheten? Det fortsätter ambassadören och professorn Bo J Theutenberg att forska i.

För den Arn som Jan Guillou beskriver i sina böcker och som lät bygga Forshems kyrka är ju en romanfigur. Samtidigt är Forshems kyrka den enda kända kyrkan i Norden som är invigd till Den heliga gravnen i Jerusalems ära.

Därför är det inte helt otroligt att kyrkans byggherre precis som Arn kunde varit en korsriddare som återkom från det heliga landet.

I boken *Folkungar och korsriddare* som kom ut för två år sedan framför Bo J Theu-

tenberg teorin att det var Folkungaättens stamfader Folke den tjocke som grundade Forshems kyrka.

Folke den tjocke levde under de första korstågens tid i slutet av 1000-talet. Han är samtida med en kung Folke av Jerusalem som ingick i den franska ätten Anjou. Mellan Folkungaättens och Anjouättens vapen finns vissa likheter.

Det tyder på en koppling mellan Jerusalem och Folkungaätten.

Nu har Bo J Theutenberg som en av 1100 forskare fått tillgång till Vatikanens sekretä arkivet. Eftersom ingen kyrka kunde



Bo J Theutenberg

uppföras eller invigas utan påvens vetskap och godkännande så kan det i detta arkiv finnas uppgifter om Forshems kyrka och dess grundare. Dock lär det ta sin tid att hitta dessa eventuella uppgifter eftersom arkivet består av miljontals dokument från 400-talet och framåt.

– Jag har börjat titta i det kronologiska registret men hann inte så långt som till 1100-talet förra gången. Men när jag återvänder till Rom får jag fortsätta där jag slutade, säger Bo J Theutenberg som förstås tycker att det vore roligt att hitta något om Forshem i Vatikanens sekretä arkiv.

CATHARINA SUNDQVIST